



Gymnasium

Gymnasium Minkema College



Ontdek de wortels van het heden

Door je te verdiepen in het verleden, begrijp je het heden ook een stukje beter. Spreekt jou dit aan? Dan is het gymnasium iets voor jou!

In het gymnasium is er namelijk veel aandacht voor mythologische verhalen en de klassieke cultuur uit de Grieks-Romeinse Oudheid. In deze cultuur vinden we de oorsprong van onze eigen samenleving. De Grieken stonden bijvoorbeeld aan het begin van wat wij nu wetenschap noemen. De Romeinen hebben die wetenschap verder ontwikkeld en in praktijk gebracht.

Maar ook in de beeldende kunst, literatuur, wetgeving en politiek is de erfenis van de Grieken en Romeinen niet weg te denken. Begrippen als goed en kwaad, normen en waarden op welk gebied ook, komen niet uit de lucht vallen. Ze hebben hun wortels in het verleden en we komen ze al tegen bij de schrijvers uit de Klassieke Oudheid. Kennis van Latijn en Grieks maakt het begrijpen van

andere talen als Frans, Engels en Duits gemakkelijker. Ook in de Nederlandse taal gebruiken we veel woorden van Latijnse en Griekse oorsprong. Bovendien word je door het leren van Latijn en Grieks getraind om nauwgezet te redeneren en te formuleren; een vaardigheid die ook bij de exacte vakken uitermate nuttig is. Tot slot is kennis van het Latijn en Grieks van groot nut bij veel universitaire studies, met name bij rechten, geneeskunde en de talenstudies.

“De vakken Latijn en Grieks zijn meer dan woordjes stampen en grammatica leren. Je leert over de interessante cultuur, denkbelden en kunst. Je leert over de impact die dat alles heeft gehad op onze eigen cultuur.” Cas, 5 gymnasium

Gymnasium op het Minkema College

Krijg je een ongemengd vwo-advies en kies je voor het gymnasium van het Minkema College, dan word je direct in leerjaar 1 in een gymnasiumklas geplaatst. Van klas 1 t/m 6 trek je met dezelfde groep op die daardoor steeds hechter wordt door o.a. de gymnasiale activiteiten. Je begint in het brugjaar met de basis van Latijn. In het tweede jaar komt daar Grieks bij. Laten je schoolresultaten het toe, dan is er ook een mogelijkheid om na 1 havo/vwo of 1 atheneum over te stappen naar 2 gymnasium.

“Ik vind het fijn dat je niet elk jaar een andere klas hebt, waardoor je je klasgenoten heel goed leert kennen.” Tim, 3 gymnasium





“Het gymnasium motiveert me om hard te werken maar we doen ook veel extra's: excursies naar diverse musea en steden, de reis naar Rome en natuurlijk de jaarlijkse gymnasiumdag!” **Myrthe, 6 gymnasium**



Houd je van een hoog tempo, kun je goed plannen en gaat zelfstandig werken jou goed af? Dan beschik je over vaardigheden die op het gymnasium zeker van pas komen. Vanwege de klassieke talen in je lesrooster heb je bij een aantal andere vakken minder contacttijd dan op het atheneum. Een extra uitdaging! De lessentabel van 2 en 3 gymnasium ziet er dan ook wel wat anders uit dan die van 2 havo, 2 atheneum en 3 atheneum. De verschillen zie je in de tabel in de schoolgids op onze website.



Daag jezelf uit!

Door voor het gymnasium te kiezen, kies je dus voor een flinke uitdaging. De 'klassieken' stimuleren echter ook jouw creativiteit. Ze prikkelen je om samen te werken, om te analyseren en grondig te onderzoeken. In het begin is dat nog best lastig, maar als je eenmaal goed bezig bent, daagt het je vooral uit. Je doet dit niet alleen, maar samen met bevlogen docenten die zelf uit passie hebben gekozen voor de klassieken.

Extra's op het gymnasium

- Speciaal voor de gymnasiasten hebben we binnen het talentenprogramma Minkema Discovery een aparte talentstroom ontwikkeld: Minkema Classics. Daarin hebben we in leerjaar 1 uitdagende modules opgenomen als mythologie, Romeinen in Woerden en het ontdekken van Asterix en Obelix. Daarnaast kan je ook kiezen uit andere tot de verbeelding sprekende modules zoals filosofie, het weer voorspellen met je eigen weerstation, zonnestelsel, reizen of modules uit de andere talentstromen die je op onze website kunt bekijken.
- Jaarlijkse gymnasiumdag: gemengde groepen met leerlingen uit de leerjaren 2 gymnasium t/m 6 gymnasium spelen die dag mythologische verhalen na. De leerlingen schrijven zelf het script en mogen helemaal zelf bepalen hoe het stuk eruit gaat zien. 's Avonds mogen alle ouders komen kijken. Naar deze dag wordt elk jaar weer enorm uitgekeken door de leerlingen!
- Reis naar Rome: in 6 gymnasium gaan alle leerlingen naar Rome om ter plekke de historie van de Grieks-Romeinse Oudheid te ervaren. Een absoluut hoogtepunt!
- Vele excursies naar bijv. Archeon, Xanten en Keulen.



Gymnasium op het Minkema College in het kort

- Aandacht voor de **mythologische verhalen en de klassieke cultuur** uit de Grieks-Romeinse Oudheid die de oorsprong vormt voor onze eigen samenleving.
- Het ontwikkelen van **analytisch denken en probleemoplossend vermogen**.
 - Optimale **voorbereiding op wetenschappelijke vervolgstudies** zoals rechten, geneeskunde en talenstudies.
- **Maatwerk** voor de individuele leerling met modules in Minkema Classics.